

Liederenblad Hemelvaart: 26 mei 2022

Ik moet weggaan (OTH 444) *Verbinding met school 2022*

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan,
Ik kan echt niet blijven.
maar ik zal een mooie brief
in jullie harten schrijven.
Als je dan Mijn woorden leest,
weet je dat Ik ben geweest.
Als je dan Mijn woorden leest,
weet je dat Ik ben geweest.

Ik ben bij je, Ik ben bij je,
Ik ben t'rug gekomen
en Ik heb mijn mooiste vuur
voor jullie meegenomen.
Door de wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.
Door het wonder van de Geest,
vieren wij het Pinksterfeest.

Ik ben bij je, Ik ben bij je,
Ik ben bij de mensen
zodat ze elkaar verstaan
over alle grenzen.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.

Toen de Heer was opgestaan (OTH 446)

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar Z'n Vader in de hemel
daar kwam Hij vandaan.
Daar zit Hij nu op de troon
om te helpen en te troosten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar z'n Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Hij regeert met vaste hand,
van het westen tot het oosten.
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar z'n Vader in de hemel,
Daar kwam Hij vandaan.
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Geest van Hierboven (OTH 136) *Verbinding met school 2022*

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

Wat kon ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten
dat wij Gods zonen zijn.
Halleluja!

Kroon Hem met gouden kroon (OTH 396)

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Liederenblad Pinksteren: 5 juni 2022

Als de hemel openbreekt (OTH 134/Sela)

Als de hemel open breekt.
Het huis vervult met vrede.
Zal de adem van Uw geest.
Ons met Zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan.
Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan.
Heer maak ons helemaal nieuw.

refrein

De wind steekt op, de wind steekt op.
Waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt.
Als antwoord op ons bidden.
Is de kracht die ons ontbreekt.
Aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan.
Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan.
Heer maak ons helemaal nieuw.

Refrein

De wind steekt op de wind steekt op.
Waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor god!

Wek ons tot leven en wakker ons aan.
Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan.
Heer maak ons helemaal nieuw!

Refrein

De wind steekt op de wind steekt op.
Waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op het vuur laait op.
De wind steekt op de wind steekt op.
Waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor god!

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (OTH 138)

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw,
Vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Wij leven van de wind (Weerklank 208)

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult.
Waar knieën zijn gebogen
die doordringt in het hart
in de verborgen hof
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden.
De vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan.
Versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven.
Dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
*Dus zegt en zingt het voort,
Geeft uit met gulle hand.
Dit manna voor elk hart,
Dit voedsel voor elk land. (2x)*

